

Van de Jeugdcommissie (Deel 2)

Zoals begin april beloofd hierbij een stukje over een aantal ontwikkelingen en plannen m.b.t. het jeugdwerk in de gemeente.

Ontwikkelingen en plannen

Onlangs verblijde onze dominee ons al met het idee om de kinderen mee te laten lopen tijdens het avondmaal. Om ze te laten zien dat ze bij Gods verbondsvolk horen en dat ze zelf ook onderweg zijn naar actieve deelname aan het avondmaal.

De diakenen zullen voortaan bij de eindemaandcollectes geholpen gaan worden door de kleine kinderen. E.e.a. zal volgens een rooster gaan verlopen, verdere informatie volgt.

Om de kinderen (ca. 5-11 jaar) meer bij de dienst te betrekken wordt er voor hen voortaan een preekverwerking gehouden, e.e.a. aan de hand van het kinderblad, en in afstemming met de 'dienstdoende' dominee. Het is de bedoeling dat dit op gezette tijden plaatsvindt, na de dienst tijdens het koffiedrinken. Wilco Poot gaat dit opzetten en u kunt er binnenkort meer informatie over tegemoet zien.

Voor de jeugd is er het plan om ze (weer) te betrekken bij het voorbereiden van een kerkdienst/preek. Nu we afgelopen jaar door de Here gezegend zijn met een 'eigen' dominee kunnen dit soort activiteiten weer op gepakt worden. Voorheen was het een onderdeel van de Gemeentestage, nu zal per keer bekeken worden welke (leeftijds)groep ervoor gevraagd wordt. Dit zal waarschijnlijk één keer per jaar gaan gebeuren.

De 'grote jeugdvereniging' (GJV of Jeugdvereniging 16+) heeft onlangs 'in de gemeente' vergaderd. Op twee adressen heeft een groep jeugd samen met de gastgezinnen z'n vergadering gehouden. Volgens ingewijden is dit als positief ervaren, en zal het zeker een vervolg krijgen. Het plan is om dit een paar keer per jaar zo op deze manier te gaan doen.

Voor nu houden we het, voor wat betreft de informatie van de Jeugdcommissie, bij bovenstaande. Zoals we elke vergadering van de Jeugdcommissie met gebed openen en sluiten, vragen we ook uw gebed voor het jeugdwerk in de gemeente. Dat de Here dit werk zegent, dat het mag gebeuren tot ons heil*, tot opbouw van de gemeente* en tot eer van Zijn grote Naam.

*) Dat Hij ons laat groeien en bloeien, ieder persoonlijk en allen samen.

Namens de Jeugdcommissie,
Nico van den Dool